

Friday, October 27. 2006

En Ljusnande Framtid

En mycket begåvad ung dam läste min blogg, och kommenterade (något editerat) att 'vi unga reagerar på de äldres dystopiska framtidssyn eftersom det är vi som ska leva i framtiden, det är vi som är unga och starka och måste ha något att tro på för att överhuvudtaget orka förändra något.' Hon skrev också 'kolla in Rupert Murdochs Myspace.com om du vill se vad ungdomarna gräver ned sig i när de vill blunda nuförtiden'. Och annat klokt. Här kan du se en seriestripp hon gjort. Den är mycket personlig - och ändå stämmer den in på så många, även på mig.

Vi måste ha hopp - annars har vi ingenting. Alla de som hjälper oss att inte se hur illa det är, ger oss vad vi absolut behöver: Hopp. Falskt hopp, visserligen. Men ändå.

I en helt underbar ledare i Miljömagasinet nr 42 årg 26, 20 oktober 2006 om hur vi ska bekämpa den "undermåligaste dräggen som innehar både den reella och den formella makten", "den människohatande 'elit' som regisserar våra olyckor", utan att gräva ned oss i producerandet "av dystopier, som Kafka och Orwell" skriver Torbjörn Säfve att han "tror ... att vi finner ett gemensamt svar. Vi måste bara bli en aning mer filosofiska och lägga dystopierna åt sidan."

Det finns hopp - men inte om vi ägnar oss åt intellektuell onani. I grunden tror de flesta av oss på att bete oss anständigt mot varandra, inte sparka på svaga eller sjuka, inte håna och trampa på andra. De som betar sig så eller försvarar dem som betar sig så är sjuka, och vi behöver genomskåda och förkasta sådant. Nu som förr. Vi behöver gå till vår kulturs källor, påminna oss om vad vi egentligen tror på, och vända dem ryggen som hånar sjuka, etc.

Jag skrev söndagen den 17 september om Ett dolt krig mellan olika fraktioner av en maktelit van att gå över lik för att få vad de vill ha. Och om hur just i fallet 11 september och Pentagon detta nog är något så ovanligt som en direkt krigshandling mellan två av dessa fraktioner med avsändare Bush-kabal med CIA/Neocon o.s.v. och mål Navy ONI command center i den träffade delen av Pentagon. Man skulle kunna beskriva det som att den östra / "Navy" / diplomat / intelligentsia - eliten i USA fick på mopponöten av "vilda-västern-gänget" / Neocon / fascisterna / "Galningarna". Och att härvid fascism används som strategi, för att bli rik till priset av krig.

Man kan inte bekämpa det man inte förstår och ser. Hoppet är att allt fler ser och står upp mot vansinnet. Ännu en insider från USA:s underrättelsesamfund säger nu att 11 september 2001 var en statskupp: Ex CIA and Marine Intel Officer: 9/11 Was An Inside Job: "I am forced to conclude that 9/11 was at a minimum allowed to happen as a pretext for war (see my review of Jim Bamford's "Pretext for War"), and I am forced to conclude that there is sufficient evidence to indict (not necessarily convict) Dick Cheney, Karl Rove and others of a neo-conservative neo-Nazi coup d'etat and kick-off of the clash of civilizations (see my review of "Crossing the Rubicon" as well as "State of Denial"). Most fascinatingly, the author links Samuel Huntington, author of "Clash of Civilizations" with Leo Strauss, the connecting rod between Nazi fascists and the neo-cons." Redan förut har en lång rad tunga insiders sagt ungefär samma sak: Patriots Question 9/11 - Responsible Criticism of the 9/11 Commission Report. Se även dessa länkar, Google "State of Denial" "Navy Intelligence Officer" "Bob Woodward".

Tillägg 2006-10-29: Nu ännu fler: Pilots for 9/11 Truth. Lyssna på Pilots for 9/11 Truth phone call to NTSB regarding AA77 Flight Data Recorder.

Det existerar i vissa kretsar ett äkta och verkligt förakt för demokrati - demokrati ses som en slags "sandlåda" eller "sandlådor" där vi aningslösa och okunniga människor har satts att "leka demokrati", medan "de vuxna" tar hand om de verkliga frågorna. Som de alltså inte bekymrar sig om att bry våra gulliga små hjärnor med. Detta synsätt leder till intellektuell inavel där de verkliga frågorna behandlas - och till att de verkliga frågorna inte genomlyses. Jag tror att alltfler, speciellt unga, ÄR MOGNA ATT TA ITU MED DE VERKLIGA FRÅGORNA. Låt dem. Låt oss.

Inlagd av Leif Erlingsson i 911 eller 11 september, Regeringsterrorism, Fosterlandsförrädare, Demokrati, Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter, Politik, Neocons, USA kl 22:30

Vilken fantastisk seriestrip om Julia! Jag känner igen mej både som ung och gammal. Jag innehåller både och - tänker jag...

Torbjörn Säfve skriver bra. Jag fick leta fram tidningen - den låg i en bunt olästa...

Jag har några böcker av honom: "Ivan Aguéli", "Molza, älskaren", och den som grep mej mest: "Var inte rädd". Torbjörn skriver så att jag upplever någon form av kontakt, närvaro eller inkännande medmänsklighet. Som ett tydligt "jag" bakom orden - som har substans. Det är inte helt vanligt...

Kontaminerad mark (överskriften på Torbjörns ledare i miljömagasinet)... hmmm... finns det någon människa som inte har en kontaminerad mark inombords - det jag kallar "golvet" inom oss, i mina senaste bloggtexter... Kontakt med golvet är oerhört viktigt. Men det är också kontaminerat, eller bara minerat - av diverse introjekt. Introjekten når djupt inom oss.

Torbjörn skriver: "men hur vi ska göra det är svårt." Jag tänker att det är som att vi alla borde börja från början - liksom barn. Som att släppa allting förutfattat och börja beskriva det vi ser - det som påtagligt är verkligt - och så erövra verkligheten på nytt - kanske göra nya val i livet, utifrån öppna seende ögon på det som verkligen är... Det nuddar han möjligen vid när han i slutraderna skriver: "För min del tror jag att vi finner ett gemensamt svar." Det tror jag också. Jag behöver tro det - för om jag INTE tror det, så gör jag det omöjligt för mej att bli en del av detta "vi" som når fram...

Anonymt på Oct 29 2006, 13:00