

## Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Tuesday, January 1. 2008

### Tänk om

av Leif Erlingsson  
2008-01-01

Tänk om sprängningen av 3000 egna medborgare i New York 2001 och i många andra falskflaggade terroroperationer runtom jorden är gjorda av äkta omsorg om mänsklighetens väl och ve?

Jag har lekt lite med tanken. Av den extrema förnekelse alla bevis för att de officiella historierna för '911', '7/7', och andra terroråd är dikt möter, så lär man sig ett viktigt faktum: Att människor har mycket stor motvilja mot att tänka i nya banor, oavsett fakta. De som ligger bakom vet givetvis detta om oss. Otaliga vetenskapliga studier har gjorts på hur människor reagerar. Nästan alla reagerar väldigt förutsägbart.

Anta nu att man för mänsklighetens överlevnads skull behöver driva utvecklingen i en viss riktning. Ja, det kan till och med vara att vi ska börja tänka själv!!!! I ett sådant perspektiv, givet att det inte finns något annat sätt, skulle man kunna föreställa sig altruistiska skäl (notera att bara för att man kan föreställa sig altruistiska skäl, innebär detta inte att man måste betrakta det som försvarbart) för att spränga tusentals egna oskyldiga medborgare i luften, genomförda av Mossad, CIA, o.s.v., som så många djupt kunniga analytiker hävdar. Medan tidningarna i enlighet med den extrema förnekelse jag skissade ovan, kallar sanningssägarna dårar.

Om det skulle vara så, då är den adekvata reaktionen att vakna upp ur hypnosen, och att försöka förstå varför.

Leif Erlingsson  
2008-01-01

UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION      PDF "printout"

Andra bloggar om: 911, 11 september, konspirationsteorier, medvetande

Se även, norska sanningsrörelsen till norska pressen: Åpent brev til norsk presse

Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, 911 eller 11 september, Förnekelse, Regeringsterrorism, Gemensam berättelse / myt, Andligt uppvaknande kl 22:55

TV4 fakta hade ett program om 9.11. Jag missade det men min dotter ringde och berättade. Nu vet jag inte exakt vad som sades men det verkar som om det snart kan bli ett allmänt vedertaget faktum att CIA och Mossad låg bakom dådet. Men då måste ett stort antal herrar i den fundamentalistiska kristna skaran ställas inför riksrett. Kommer detta någonsin att ske? Och när ska våra fega och styrda journalister våga skriva det dom egentligen tänker?

Anonymt på Jan 2 2008, 00:29

Jag tvivlar på att det någonsin kommer att ske, även om de skulle gå ut i sina memoarer om det. De har säkrat upp ryggen både framlänges och baklänges. Så länge du inte krigar mot vita så är det lugnt.

Anonymt på Jan 2 2008, 10:13

En av de ledande neokonservativa i USA, Michael Ledeen, lär enligt David Ray Griffin ha sagt att starka ledare ibland måste vara onda för att nå goda resultat, något som hans idol Macchiavelli också tydligen tyckte. Så det där om att regeringarna ägnar sig åt falskflaggsterror av omsorg för mänskligheten kanske inte är så verklighetsfrämmande ändå. Särskilt inte om syftet som i fallet USA verkar vara att få befolkningen "motiverad" att agera som den gudomliga amerikanska demokratins banérförare i världen. Kanske är dom inte bara cyniska, utan också galna. Vilken lugnande tanke...

Anonymt på Jan 2 2008, 22:31

För att bli påmind hur 100% hjärntvättat CIA - folk tänker kolla dessa filmer om Iran Contra-skandalen på 80-talet. Speciellt lönar det sig att lyssna på Oliver North som "inte ångrar ngt" han gjort.

<http://www.saunalahti.fi/wtc2001/> (finsk sajt - välj denna:))

31.12. COVER-UP: Behind the Iran-Contra Affair, delar 1 - 2 - 3

För övrigt tror jag nog uttrycket mänsklighetens väl är lite att ta i - i alla tänkbara fall. Byt det till "ekonomiskt väl" för en liten klick vapenhandlare med makt att göra ungefär vad fan dom vill. Troligen är dessa heller inte självständiga utan lakejer som gör smutsjobbet åt stenrika bankirsläkter som vill ha fri tillgång till naturrikedomar att exploatera.

## Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Anonymt på Jan 2 2008, 23:19

Amen, broder!

Anonymt på Jan 3 2008, 11:07

Bra skrivet och jag säger detsamma! "Vakna ur hypnosen"

När vi gör det, då blir det krig!

Anonymt på Jan 3 2008, 11:43

Tack för "Bra skrivet". Men Kjell G. Holmsten: "När vi [Vaknar ur hypnosen], då blir det krig!" Du menar att det ska bli ett till varv i karusellen, alltså? Rockad med ny-gamla aktörer i förarsätet är inte något jag strävar efter. Jag vill se ett äkta uppvaknande, att vi som mänsklighet ser vad vi håller på med. Och talar med varandra och gör saker på ett nytt sätt i fortsättningen.

Anonymt på Jan 3 2008, 18:46

Borde det inte ligga i kinas och rysslands intresse att trycka på om sanningen angående 9/11? Eller är dessa krafter för starka även för dom, så att dom inte gärna vill stöta sej

Anonymt på Feb 28 2008, 17:38

Det finns så många hemligheter. Kanske det är en hemligheternas terrorbalans?

Anonymt på Feb 29 2008, 00:54