

Sunday, September 18, 2005

### Dags att skapa en sant internationell stad för FN

Venezuelas president Hugo Chavez har i FN sagt att det är dags att fundera på att skapa en internationell stad med egen överhöghet för att representera världen: ``We believe it is time to think about the creation of an international city with its own sovereignty, with its own strength and morality to represent all nations of the world. Such international city has to balance five centuries of unbalance. The headquarters of the United Nations must be in the South."

Hugo Chavez verkar vara en handlingskraftig ledare för framtiden, om han får leva och inte USA startar krig med honom (se Eva Golingers The Chavez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela). Jag glädjer mig åt hans positiva framåtanda och framtidstro. Vi behöver världsledare som honom.

Och han har rätt, USA är en terroriststat och FN kan inte vara beroende av en sådan stat! Det är dags att göra något positivt istället för att bara deppa över hur illa det är ställt!

Se även "Hurricane Hugo at the U.N." av Mike Whitney, September 17, 2005, på <http://uruknet.info/?p=15839> !

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Demokrati, Fred, Global rättvisa, USA, Alliansfria rörelsen, FN, Venezuela, Hugo Chavez kl 13:00

Den svenska Patronens reaktion bör tilläggas: "Det är ingen som på allvar tror att Chavez har någonting att erbjuda, men han uttrycker en frustration med populistens kraft som kan vara befriande för en och annan som inte har vågat säga någonting själv." (Göran Persson, Nyheterna TV4, 19-sändningen 16 september.)

Om USA gör allvar av sina planer på att straffa Venezuela med krig så är Göran Persson inget annat än en medlöpare i klass med andra världskrigets Lord Chamberlain eller Norges stadsminister Vidkun Abraham Lauritz Jonsson Quisling. Fast det är måhända en sådan odödlig plats i historien vår "gode" patron eftersträvar. Säg vad man vill om Djävulen, men han är inte bortglömd... Inte för att jag menar att Persson skulle vara riktigt av den kalibern, men han kan ju ha tagit intryck.

Från Mike Whitneys artikel: ``Chavez oratory to the General Assembly will undoubtedly elevate him in the eyes of many as a serious futurist who offers genuine solutions for a war-ravaged planet. His personal fortitude and optimism are matched by his selfless conduct as President; working persistently on behalf of his people and strengthening global relations. His iconic image around the world is well deserved."

Jag hade för några år sedan chansen att skaka hand med Göran Persson när han invigde Trädgårdsstadsskolan här intill, som jag hade suttit med i referensgruppen för. Men jag gick inte fram. Jag ville inte ta hans hand. Det är jag i dag mycket glad över att jag avstod från!

Anonymt på Sep 18 2005, 13:31

Klicka på (Link) nedan. Det är en länk till <http://life.lege.net/viewtopic.php?p=134#134> där jag har citerat en intervju med författaren till "Chávez-koden", Eva Golinger, en venezolansk-nordamerikansk advokat som under flera års tid har forskat kring USA:s försök till intervention i Venezuela.

Anonymt på Sep 18 2005, 18:55

Venezuela är ett underbart vackert land, men jag skulle själv tänka mig att Brazila vore en bra kandidat.

Gör Rio eller Sao Paolo till huvudstad och låt FN få Brazilia:

Ciudad mundial!

Anonymt på Sep 22 2005, 18:12

Utmärkt idé! Har du några känningar med de som egentligen bestämmer i konungariket? Du kan väl i så fall tipsa dem?

Anonymt på Sep 22 2005, 18:38