

Monday, October 6, 2008

Verklighet

av Leif Erlingsson
2008-10-06

Vi kan inte respektera det vi inte kan förstå. Jämfört med mer populära bloggar är det inte många som förstår min passion och det jag försöker göra med "Intelligentsians blockering". Den som inte av livet lärt sig respektera andras livserfarenhet kan inte förstå och inte respektera. En person kände sig till och med tvungen att ringa och meddela att han tyckte synd om mig efter att jag publicerade "Andligt övergrepp". Jag svarade att det får han gärna göra, men att jag inte var intresserad av att diskutera det med honom. Universum hade dock genom honom uttryckt en poäng. Nämligen att jag ännu inte klart har formulerat syftet med det jag gör.

Vägen är målet

Om en i alla avseenden fullkomlig person kom hit och sa till oss att "Jag är det fullkomliga exemplet, allt blir bra, bara ni blir fullkomliga som jag", vad skulle det hjälpa oss? Även om det skulle vara en fullkomlig varelse, så har vi ju ingen vägbeskrivning till hur vi skulle komma dithän. Då har vi betydligt större nytta av andra virrpannor - andra människor - som inte har en aning om vad de håller på med, men som följer sin passion och intuition, och till sist hittar svaren på en del frågor. Det vill säga, om virrpannan efteråt kunde beskriva hur det gick till. Det är här jag kommer in. Jag är en sådan virrpanna, som börjar förstå ett och annat.

Min väg

Min livserfarenhet är ovanlig. Hösten 1988 från ett svenskt vetenskapsparadigm, helt och fullt in i ett religiöst. Våren 2004 från ett religiöst paradigm, in i ett nytt vetenskapsparadigm, ett paradigm som dock inte längre förnekar delar av verkligheten. Redan på 1980-talet anade jag att det svenska vetenskapsparadigmet var alltför begränsat. Jag lyssnade på ett föredrag av Fritjof Capra (förf. till "Tao of Physics"). Jag köpte på hans rekommendation "Wholeness and the Implicate Order" av David Bohm. Sedan sände universum en religion i min väg, som behändigt hade svar på mina frågor. Så loopade jag in i en ny loop. Där visserligen min andliga sida blev erkänd, men där jag var fast i en ny fålla. Bäääh. Att inifrån själv låsa upp dess lås var vad jag kunde göra 2004. För vi är så mäktiga, att ingen annan än vi själva kan låsa in oss. Det är orsaken till alla lögner, att lura oss att fångla oss själva. För ingen annan kan göra det. Ja, de har till och med lurat oss att vi inget kan göra. Inlärd hjälplöshet!

Det öppna vetenskapsparadigm jag efter 2004 kunnat ta till mig är ett inkluderande paradigm, som innefattar det genier alltid förstått. Men det som av 'vetenskapen' mellan 1887, Michelson och Morley, och fram till 1986, E. W. Silvertooth, "Special Relativity", Nature, vol. 322 (14 augusti 1986), s. 590 med få undantag har betraktats som nonsens. Nämligen insikten att allt hänger ihop. Insikten om ett enda fält. Den efter 1887 förlöjligade "etern" som man nu p.g.a. den negativa stämpel detta begrepp har getts - och för att inte alla tydligt ska se den megablunder 'vetenskapen' har ställt till med - istället försöker ge namn som förenade fältet, etc. (Det ska dock erkännas att man i dag förstår detta fält bättre än när man på 1800-talet misslyckades att hitta det.) Kort sagt, ett ickereligiöst vetenskapligt och samtidigt djupt andligt perspektiv i meningen att allt hänger ihop med allt - även våra medvetanden, med resten av universum.

Jag läser just nu "The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief" av Gregg Braden, som är en bra översikt för att förstå varför vetenskapen och vår civilisation är där vi är i dag, och vilka möjligheter vi har (obegränsade). På sidan 21 nämner Braden att de vetenskapliga experimenterna talar om för oss att vår all dagliga synliga värld i själva verket har sitt ursprung i fältet. Att det här och var finns 'rynkor' i fältet, som vi upplever som en klippa, ett träd, en planet eller en person vi känner igen. Att till sist alla dessa ting endast är vågrörelser i fältet, och att detta subtila men samtidigt mäktiga skifte i tänkande är nyckeln för att använda fältets kraft i våra liv.

Loopbotomiserad

Jag har förstått hur enkelt det är att bli 'loopbotomiserad' in i ett slutet paradigm som sedan ingen utanför kan öppna. Detta händer hela tiden. Det skrämmande är att det händer hela kulturer. Ta etern - otaliga kloka människor har försökt ifrågasätta den i 100 år rådande 'sanningen' att etern var nonsens. Gick inte. Låst inifrån. Jag har visserligen kommit på hur jag själv kan låsa upp inifrån. Och framför allt hur jag undviker att över huvud taget låsa inifrån genom att aldrig mer låsa mig till en enda "så här är det" verklighet. Som KG Hammar så vist sa på konferensen Hel Människa, Hel Jord den 19 september 2008, "den vise är vis så länge han söker, men när han tror sig ha funnit sanningen blir han en narr". Dock kan jag bara visa hur man själv kan låsa upp inifrån för dem som redan själv är öppna nog - och då är de i praktiken redan ute.

Det vi tror är möjligt

Våra trossystem - vare sig det är vetenskapliga dogmer eller religiösa eller ideologiska eller hur vi tänker om våra egna liv - är vad som huvudsakligen begränsar oss. Vår verkliga önskan, det vi i magen verkligen vill, en annan. Braden menar att verkligheten är något plastiskt och provisoriskt, som vi kan ändra på om vi inte gillar den. Att vi skapar med känslan. Kvinnor har alltid vetat detta, men när kvinnor vet något, då har det varit trams. Nu när vetenskapen börjar komma på samma saker, då är det kunskap! Vetenskapen har nämligen visat att den oberoende observatören är en illusion. All observation påverkar det observerade. Genom våra äkta känslor, utan ego eller dömande, skapar vi. Genom att bli det vi vill uppleva. Jag tänker här på legion 42 i Tomasevangeliet, där det handlar om att bli till medan man lever. D.v.s. att bli en hel människa, att göra det man kom till jorden för att göra, medan man lever. Påminns även om att det första jag kommer ihåg att jag visste redan som barn så var det att vi människor lever för att lära - att livet är en skola. Läs gärna Bradens 20 nycklar för medvetet skapande, som finns utspridda genom "The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief". Förändring i det gemensamma medvetandet kräver en viss mängd medvetna individer som drar åt samma håll. Gissa varför vi hålls mentalt handikappade och indoktrinerade!

Vems verklighet?

Vi kanmedvetet skapavara åskådare som kommenterareller helt omedvetnaOm vi vill skapa en annan verklighet än några av de mindre trevliga agendor som mindre naiva människor känner till eller förstår existerar, då behöver vi en tillräcklig medvetenhet om dessa av andra skapade agendor. Jag tror inte att vi kan vara helt omedvetna, för då blir vi till sist offer. "Konspirationsteorier, sa grisen om slaktbilen". Men ägnar vi alltför stor uppmärksamhet åt "slaktbilen", då missar vi kanske att fokusera på "hål i stängslet". För att hålla kvar vid grisliknelsen. Så ska vi skapa en underbar värld tillsammans, eller ska vi skrämt trötta ut varandra med hemska 'slaktbilshistorier'? Den stora hemligheten är att det i själva verket är vår oändliga förmåga som så skrämt oss, att vi låst in oss själva bakom mentala låsningar om att vi inget förmår, etc. Vaknar vi till vår egen makt, så följer även ansvar för alla våra tankar och ord. Men vad är värst, det som planeras för oss, eller att ta ansvar? Vakna! (Och loopbota inte in i sekten med tidningen med det bedrägliga namnet.)

Som ett av få undantag till det 100-åriga förlöjligadet av "etern" så nämnde Albert Einstein under en föreläsning år 1928, att "Enligt den generella relativitetsteorin så är rymd utan etern otänkbar; för i en sådan rymd skulle inte bara ljustransport vara omöjlig, utan det skulle inte ens kunna finnas några rumtidskonstanter." ("According to the general theory of relativity, space without ether is unthinkable; for in such space there not only would be no propagation of light, but also no possibility of existence for standards of space." ("Physics--On Absolute Space (Aether, Ether, Akasa) and Its Properties as an Infinite Eternal Continuous Wave Medium", såsom citerat på s. 27 av "The Divine Matrix: Bridging Time, Space, Miracles, and Belief", Gregg Braden.))

Leif Erlingsson
2008-10-06

Läs kommentarer här.

Andra bloggar om: Albert Einstein, David Bohm, etern, förenade fältet, inlärld hjälplöshet, Intelligentsians blockering, Leif Erlingsson, livserfarenhet, loopbotomiserad, loopbotomy, medvetenhet, relativitetsteorin, skapa, skapa en annan verklighet, skapa en underbar värld, stupiditet, stupiditetsteori, verklighet, vetenskapsparadigm, virrpannor, vishet, vägen är målet

Se även "Verklighetsbubblan : Sanningssägare, förnekare och desinformatörer", Leif Erlingsson, 4 februari 2006.

Inlagd av Leif Erlingsson i Verkligheten, Andligt uppvaknande, Intelligentsian, Indoktrinering & hjärntvätt, Civilisationskritik, Gudaskap kl 23:40

Tips i riktning att skapa en fantastisk verklighet: The Venus Project

Tips i riktning medvetenhet om sjuka agendor: Globalworld News
Anonymt på Oct 7 2008, 00:20

Angående konspirationsteorier - Foucault bröt ner makten i en makro- och en mikrofysik. Knepet att få folk att göra som man vill är att påverka de strukturer som utgörs av människors relationer - maktens mikrofysik. Problemet är att sådan påverkan blir mer eller mindre permanent, vi blir alltså inte automatiskt fria när förtryckaren är död. Alla, även de mäktigaste, beror av mikromakten (här kan man verkligen prata om loopar)! Att bryta en indoktrinering behöver alltså inte nödvändigtvis innebära en kamp mot mäktiga, levande intressen, men det innebär alltid en kamp mot trögheten.

Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

/sascha

Anonymt på Oct 8 2008, 02:56

"Verklighet" är ett slags programförklaring till mitt engagemang - tre år efter att jag började blogga, och fem år efter att jag började göra webbsidor om hur vi manipuleras. Som en av mina Internet-vänner skrev, "Den primära funktionen [för lögnerna i massmedia] verkar istället vara att alienera folk och få dem att sluta tro på någonting överhuvud taget. Det gör att man också har svårt att tro på alternativa synsätt och så sluter man sig inom sig själv istället." Jag tror han har rätt, att människor slutar tro på någonting alls - och därmed tror vi inte längre på det som faktiskt är sant, vi slutar tro på riktiga värden, vi slutar tro på livet - och då blir vi besegrade, om vi slutar tro på livet. Därför känner jag själv att min självpatagna mission nog är att söka ÖVERBRYGGA alienationen, genom att omvandla lögn till sanning.... Jag tänker t.ex. att alla lögn bygger på sanningar i botten, som sedan vänds till lögn. Alla religioner bygger på sanningar, men sedan leder man människorna i motsatt riktning mot de ideal man förespeglar. Ideologier likaså.

Kan man peka ut hela bilden, både sanningarna och hur dessa förvidits, då plötsligt infinner sig ett högre medvetande, en högre insikt, och vi kommer förbi blockeringarna.

I min text om "Verklighet" antyder jag experiment som visat det som påstås om t.ex. hur känslor påverkar materien. Det finns ett välreplikerat experiment av Poponin och Gariaev om "The DNA Phantom Effect", som visar att DNA påverkar fotoner - och att påverkan försätter även efter att DNA:t flyttats bort, det vill säga, bindningen finns kvar oavsett fysiskt avstånd. Det finns ett annat experiment av vetenskapsmän hos USA:s arme som visade att celler från en testperson (salivprov) som flyttats till annan plats fortsatte att reagera på testpersonens känslor likadant som cellerna som var kvar i testpersonen. Det verkar inte som känslorna behöver resa någonstans... 'Icke-lokalitet'. Ett tredje experiment utfört år 1991 vid en organisation Institute of HeartMath visade munkformade energifält runt hjärtat som sträckte sig utanför kroppen. De ville experimentera med dessa fält och lät därför DNA utanför kroppen påverkas av koherenta känslor - kan skapas i meditation - och fann därvid att DNA:t kunde påverkas både kemiskt och utseendemässigt genom känslor.

Ta dessa tre experiment tillsammans, och vi har rent konkret mätbara belägg för att våra känslor påverkar universum/materien.

På min egen kropp märkte jag det rent konkret genom att jag blev mycket friskare, starkare och att ett födelsemärke som såg stort och konstigt ut bara för en vecka sedan, var nästan helt borta i dag då jag tittade mig i spegeln, efter att jag öst ur mig en del känslor jag tidigare stängt inne i mig i texten "Andligt övergrepp". Jag var helt enkelt tvungen att släppa ut det där, för att kunna må bra!

Med tanke på hur våra känslor påverkar universum/materien, så är det minst sagt intressant hur folkflertalets känslor styrs med ytlighet, våld, brottslighet, "må-dåligt-pornografi", ekonomisk kollaps "terrorister", myndighetsövergrepp, o.s.v.. Och även vi som genomskådat många lögn luras att lägga vår energi på att bråka och protestera. Genom denna "magi" kommer våra känslor att påverka universum/materien. Och den påverkan kan ju inte bli alldeles positiv. ;) Massmedia är ju några av de värsta i detta avseende.

Så, att gå ett par nivåer ovanför dynggropen i massmedia, och se det som är sant hos Scientologer, Jehovas Vittnen, Mormoner, Moderater, Socialdemokrater, Miljöpartister och allt vad de heter, men samtidigt se var de alla går vilse, det är det jag skulle önska åt oss alla. Att lära sig omvandla lögn till sanning! Att inte ständigt kasta ut den stackars blåslagna babyn med detta eviga badvatten! Att bygga broar mellan ideologier, religioner, vetenskapsgrenar o.s.v. så att vi kan använda våra respektive spjutspetsinsikter utan att samtidigt förakta varandras livserfarenheter och insikter!

Anonymt på Oct 8 2008, 14:18

Mycket klokt! Tack!

Anonymt på Oct 8 2008, 14:20

"...så att vi kan använda våra respektive spjutspetsinsikter utan att samtidigt förakta varandras livserfarenheter och insikter !"

Så sant som det är tänkt/skrivet, verkligen... /Josef

Anonymt på Oct 8 2008, 22:46

<http://zeitgeistmovie.com/>

Zeitgeist The Movie

<http://video.google.ca/videoplay?docid=7065205277695921912>

Zeitgeist: Addendum - 123 min - 3 okt 2008

Anonymt på Oct 9 2008, 16:01

Plockade in dessa relevanta länkar från bloggans högermarginal, där de funnits sedan någon gång under år 2007:

Gregg Braden...

The Divine Matrix Pt.1

The Divine Matrix Pt.2

The Divine Matrix Pt.3

Dr. Hagelin's talk "A New Science of Peace..." at the Institute of Noetic Sciences (IONS) conference on February 18, 2007.

Anonymt på Oct 10 2008, 00:28

2:a halvan av Zeitgeist: Addendum - 123 min - 3 okt 2008 kretsar en del kring "The Venus Project" och har kloka tankar om själva det politiska systemet som inkapabelt att lösa problem - då politiker inte har utbildning eller erfarenhet av detta, utan endast i att söka behålla status quo i en föränderlig värld. Folket som startat The Venus Project ger ideer i riktning att skapa en fantastisk verklighet byggd på resursbaserad ekonomi. Inte skuld/brist-baserad, vilket ger löneslaveri och premierar produkter som snart behöver bytas ut, utan istället en ekonomi byggd på att maximera vårt välbefinnande. Detta är en revolution som startar i våra medvetanden. När vi kan släppa alla gamla ideologier och religioner. Off the grid! Lokal produktion! Global kommunikation!

Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Anonymt på Oct 10 2008, 01:17

I dag kom även dessa kloka tankar: "Krisen ger oss möjligheter", Ledare i tidningen ETC 2008-10-10, av Dennis Pamlin, Global policy rådgivare på WWF och som skrivit boken "En globalt accelererad ekonomi – våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad tid"

Anonymt på Oct 10 2008, 18:04

Krisen ger oss möjligheter
av Dennis Pamlin
2008-10-10

Med tack till tidningen ETC där den gått som ledare och till Dennis Pamlin för tillåtelse att publicera här (och på andra ställen!).

Trots allt negativt är det som nu skett förmodligen det bästa som kunde hänt. Vi har ett sjukt system och våra politiker har inte velat acceptera detta, eller ens att de är ansvariga.

Det som vi bör vara oroliga för nu är att kortsiktigt tänkande, förlorat anseende och oförmåga att tänka långsiktigt gör att dessa politiker nu sätter plåster på en cancersjuk som vinglat och slagit sig. Detta är inte dåligt, men gör inte patienten frisk. Det krävs en operation och ju längre det går ju svårare blir det, tills det är för sent. Vi måste nu se till att canceren uppdagas, inte fokusera på skrubbsåren.

Galenskap är ofta klokt agerande i fel kontext. Dagens finansiella system skapades 1944 då de blivande vinnarna i andra världskriget möttes i Bretton-Woods för att dra upp riktlinjerna för en stabilare ekonomi. Med två världskrig i ryggen var teorier om en otrogglig ekonomi inte något som kändes aktuellt. Systemet var inte så tokigt för sin tid, den saknade rättviseperspektiv och tanken om ekologisk hållbarhet och växthuseffekter fanns inte där, men i övrigt fanns många goda tankar.

Sedan 1944 har systemet gradvis tappat kopplingen till verkligheten, till exempel 1972 då guldmyntfoten förlorades och senare under 80-90-tal då vi kastades in i en spekulativ spiral med allt större insatser och avancerade finansiella instrument. Utan denna historiska kontext blir åtgärder lätt läppstift på en gris, vilket tyvärr verkar populärt dessa dagar. Istället för att ställa våra kortsiktiga behov i centrum måste vi i denna kris visa mod. Kriser kan lyfta fram både det värsta och det bästa i oss människor, vi bestämmer. Följande enkla och grundläggande principer skulle föra in det finansiella systemet i det 21:a århundradet.

1. Ställ de fattiga i centrum

Ett finansiellt system skall se till att resurser finns där de behövs. Idag är inte det fallet. De fattiga på vår jord står ofta utan möjligheter att ens odla en bit jord och möta de mest grundläggande av behov. Varje finansiell institution skall redovisa hur de bidrar till att lyfta de fattigaste på vår jord ur fattigdom.

2. En ekonomi för en (1) planet

Det kan tyckas märkligt att det faktiskt var först på 70-talet som det gick upp för världens ledare att jorden har begränsade resurser. Åtgärder har inte sänkts, men de har ständigt opererat i motvind eftersom det ekonomiska systemet till exempel osynliggjort artutrotning med hjälp av diskontering. Varje finansiell institution skall redovisa hur de minskar resurskonsumtionen och lämnar utrymme för andra arter att leva.

3. Eftertänksamhet

Varje system behöver tillfälle för reflektion, även ett finansiellt system. Köpande och säljande skall inte kunna ske allt för snabbt för att instabilitet inte skall uppmuntras. Idag är situationen den motsatta, de som verkar i det finansiella systemet vill ha svängningar eftersom de tjänar sina pengar på skillnader. Varje framtida finansiell institution och instrument ska ha mekanismer som bromsar som hjulern spinner för fort.

4. Inga instrument för instrumentens skull

Kreativitet skall uppmuntras, men kreativitet då det gäller finansiella instrument måste underställas den roll som finansiella systemet skall ha, det vill säga att leverera på principerna ovan. Att regelbundet kontrollera floran så att den inte blir allt för vildvuxen och förlorar i transparens är viktigt. En stor del av dagens kris beror på att de politiker som skall reglera dessa marknader faktiskt inte förstår de olika instrument som finns och de konsekvenser som de resulterar i då det gäller verkligheten.

Vi kommer snart att vara nio miljarder på denna planet, vi behöver hitta ett system där vi kan ta hand både fattiga och en åldrande befolkning, leva i harmoni med naturen, inkludera värden bortom de monetära. Kort sagt behöver vi ett ekonomiskt ramverk som hjälper oss att styra samhället i en transparent, rättvis och ekologisk hållbar riktning. Det är faktiskt inte svårare än så, men heller inte enklare.

Dennis Pamlin,
Global policy rådgivare på WWF och som skrivit boken "En globalt accelererad ekonomi -- våra möjligheter att styra kapitalflöden i en globaliserad tid"

Leif Erlingsson: Se även denna länk från Leif Bengtsson (i ett mail där han påpekar att massmedia bara brukar intervjua de personer som själva ORSAKAR kriserna):

Renewed Interest: Analyst Ties Monetary Reform To Social Credit Movement (2007; Richard C. Cook), 2007-06-12.

PDF "printout" av samma artikel.

Anonymt på Oct 13 2008, 19:47