

Thursday, February 3, 2011

### Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg

Egyptisk polisbil kör i full fart genom ett fredligt demonstrationståg och skördar flera offer! Stoppa slakten!

2 minuter som avslöjar den egyptiska säkerhetsapparaters rätta ansikte.

<http://www.youtube.com/watch?v=JL7wUwXvPJ0>

Trots den pågående massakern över obehäpnade demonstranter på Tahrirtorget med huliganer från den hemliga polisens medverkan och arméns suspekta passivitet har alltfler människor samlats på torget för att stödja demonstranterna som kämpat en förtvivlad kamp hela natten och dagen. Och de fortsätter för tionde dagen i rad! Unga och gamla, män, kvinnor och barn, kristna och muslimer, sekulära och religiösa tillsammans har de lyckats tack vare en enastående organisationsförmåga och mod parera våg efter våg av huliganer beväpnade med skarp ammunition, molotovflaskor, stenar, knivar och svärd (!). Demonstranterna lyckades ändå stänga av de flesta ingångarna till torget och bygga improviserade barrikader. Deras enda vapen är stenar. Över 900 sårade ligger utspridda på det stora området och många läkare har anslutit sig till dem och försöker hjälpa så gott de kan. Men det är svårt att ta sig genom huliganernas vägsräddare. Många kvinnor riskerar livet för att smuggla in mediciner och mat till demonstranterna. Regeringen försöker utmåla demonstranterna som extremister som följer utländska agendor och förbereder via sina uppköpta kanaler folket till den katastrof som väntas ifall de bestämmer sig att tömma torget.

Dessa är ödestimmar för egyptiernas och världens kamp för demokrati, rättvisa och mänskliga rättigheter. Låt inte framtida generationer säga att vi har svikit dem. Sprid kunskap om dessa övergrepp till alla. Kräv från medier och politiker ett klart ställningstagande. På vems sida står de? Slaktarna eller folket?

Sprid ut till så många ni kan.

Hesham Bahari  
2011-02-03 20:57

Inlagd av Hesham Bahari i Folkresning, Andligt uppvaknande, Mänskliga rättigheter, Egypten kl 20:57

Vilka bra artiklar du har på <http://alhambra.se/> (till höger)!  
Anonymt på Feb 3 2011, 22:18

Det som händer där just nu känns väldigt iscensatt. Det jag funderat på är vad världens ledare vill ha ut av just Egypten? Kan det ha att göra med viktiga energifynd i pyramiderna?

Det finns många bra kommentarer och funderingar på:

<http://web.comhem.se/abzu/tecken/tecken.html>  
Anonymt på Feb 7 2011, 13:26

vän Nu är det över. Folket har vunnit strid. Men striden är inte över.

Nu återstår den svåraste strid, strid om vision, ett steg förre.

Det är ingen som säger hur ska vi ha det framöver, hur ska vi ha det? Det saknas lösningar som är hållbara för kommande generationer. Jag är från Bosnien och jag vet hur är det när folk börjar samlas och vill förändra något utan något mål. Slutresultat blir en desperat försök att förändra rådande missförhållandena i samhället utan genomtänkt plan(vision). Var är dester krafter, finns det arbetar klassen eller "lönearbetare"? Är vi i krig utan att vara medvetna om det(Afganistan), vilka är våra friheter(att välja livsstil). Det är ingen idag som ifrågasätter kapitalismen som hållbart system eller finns det en alternativ att välja. Självr har jag nappat på Zeitgeist movement och behöver respons från vakna människor för att förändra rådande galenskap(mest för barnens skull).

ps  
Pyramiderna finns även i Bosnien men det är inte anledningen, utan globaliseringen av världen i alla hörn och kanter(neokolonialismen).

Anonymt på Feb 17 2011, 23:06