

Monday, May 22, 2006

### Irakveteran berättar allt

Senaste nytt 2006-06-01: Dessa uppgifter släpptes strax före medieuppgifterna om att USA mördar civila i Irak. Kanske för att i görligaste mån misstänkliggöra denna typ av uppgifter. IVAW har dessutom rätt ut saken på sin hemsida, klicka. En annan samtidig utveckling verkar vara krig mellan olika fraktioner i USA, se Feds: 3 dead as U.S., French agents seized British evidence in covered up Capitol Hill gunfight.

Brasklapp 2006-05-25: Nya uppgifter tyder på att Jesse Macbeth "var för bra för att vara sann". Se diskussion på [http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse\\_Macbeth](http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Macbeth) samt på [http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Jesse\\_Macbeth](http://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Jesse_Macbeth).

En märklig omständighet verkar vara att bloggare och nyhetsmedier som stöder USA:s krigspolitik verkar ha känt till intervjun och omständigheterna före antikrigsfolket. Det kan alltså vara fråga om att man använder en person som söker uppmärksamhet för att diskreditera krigskritiker. Även Dahr Jamail har postat en dementi på sin blogg: Amendment on Video Link

Ursprungligt inlägg 2006-05-22:

Dahr Jamail's Iraq Dispatches skickade i går till sina informationsmail-mottagare ut en länk till en 20-minuters intervju med Jessie Macbeth, tidigare "Army Ranger" och Irak-veteran, som talar ut och berättar rubbet.

Dahr Jamail skriver så här: ``Denna 20 minuters intervju kommer för evigt att förändra hur du ser på USA:s ockupation av Irak. Jag kan omöjligt rekommendera detta för mycket. En Irakveteran berättar om skändligheter som han och andra soldater regelbundet begick medan de var stationerade i Irak. Jag har aldrig sett denna grad av ärlighet från en amerikansk soldat som direkt deltog i slakten på Irakier.

Utdrag:

"När vi genomförde natträder i husen så drog vi ut människorna och de fick stå på knä med buntband om händerna. Vi ställde frågor till mannen i huset. Om hans svar inte passade oss så sköt vi hans yngsta barn i huvudet. Och så fortsatte vi, detta var vår förhörsteknik. Han kunde vara oskyldig. Han kunde vara en vanlig Svensson som försökte försörja sin familj. Om han inte gav oss tillfredsställande svar så började vi skjuta av hans familj tills han berättade något för oss. Om han inte visste något, så var han totalt körd."

och

"Om jag inte hade talat ut om detta så känner jag att jag hade förrått mina nu döda soldatkompisar." (Dahr Jamail's Iraq Dispatches orginaltext.)

Se videon här:

<http://peacefilms.org/>

(Produced by Pepperspray Productions <http://peppersp.server312.com/>)

Andra bloggar om: förhörsteknik, usa, irak

Inlagd av Leif Erlingsson i Irak, Dödsskvadroner, Mänskliga rättigheter, USA kl 10:41

Jag har precis tittat på filmen. Tack för länken Leif!

Det blir som att orden räcker inte till, vad finns att säga? Jessie säger redan alltihop - konkret - påtagligt - ärligt - självupplevt, han vet vad han talar om - att han själv har varit en mördare av oskyldiga människor, och idag har han att leva med den vetskapen, bearbeta den erfarenheten.

Redan tidigare visste jag att alla krig är fel. Krig är likamed mord - det finns inget som förmildrar det. Jag tror inte på straff - inte för någon - och krig kommer sej av att man vill straffa och skrämman människor. Jag vill inte straffa någon för det som har hänt och det som händer - vi har något att lära oss av det. På samma sätt som man sa att vi skulle lära oss något av förintelsen. Men så blev det inte. Kanske kan det bli så nu. Jag hoppas verkligen det. Av hela mitt hjärta.

Anonymt på May 23 2006, 10:28

## Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Tack. Jag tror att det handlar om ett paradigmskifte - bort från "ge kriget en chans" och "skjut alla man inte förstår och akta dig noga för att försöka förstå (för då är du nog kommunist/liberal(am. variant)/terrorist)" - paradigmet till ett fredligt paradigm, där man faktiskt försöker förstå varandra.

Men väldigt många har svårt att släppa våldsparadigmet - jag har mycken egen erfarenhet av det från tröstlösa "diskussioner" i de sammanhang jag själv befunnit mig i 1 1/2 årtionde, fram till för ett par år sedan.

Anonymt på May 23 2006, 11:41

Hej  
Jag kan inte se clippet ni pratar om.  
Kommer bara till en sida med en stor jordglob.

?

Hjälp mig.

Anonymt på May 24 2006, 00:40

Ojdå...  
Jag fann detta via Leifs länk till Iraq Dispatches:  
No longer for sale  
Det var väl inte så populärt att någon sa som det var??? Jag gissar att Jessie var med i en speciell grupp av högt utbildade militärer - som inte tål publicitet kring sina metoder...

Anonymt på May 24 2006, 09:23

Jag ser av IVAW - Iraq Veterans Against the War's website att de var tagna på sängen av denna intervju. Killen är uppenbarligen medlem hos dem, något annat säger de inte, men de säger att de inte kände till denna produktion och att killen inte är talesman för dem. Han har alltså tagit alla på sängen. Vilket är klokt, med så här explosivt material. Visst visar han att han är en krigsbrottsling, men han visar samtidigt att det är satt i system, vilket innebär att den tyngsta skulden sitter i det system som oförberedda på att de förväntas mördra oskyldiga försätter unga oerfarna soldater i dessa situationer. Jag tror inte att de har fått juridisk utbildning om att de inte är skyldiga att lyda olagliga order. Tvärtom sa han i intervjun att han skulle hamnat inför militärdomstol om han inte gjort vad som förväntades av honom.

För övrigt, jag känner till att det har tagits en kopia av filmen medan den fanns uppe på Google. Visserligen måste man ha ett speciellt program för att kunna titta på den, men den finns helt intakt kopierad. Kontakta mig för mer detaljer.

Anonymt på May 24 2006, 09:52

Nu har jag hittat en Torrent som ska fungera: JessieMacbeth.torrent (Detta är alltså intervjun. Och man behöver en Torrent klient av något slag för att ladda ned. "View using VLC - <http://videolan.org/vlc/>" står det sedan i torrenten.)

Anonymt på May 25 2006, 01:31

Jag hörde honom berätta på Flashpoints med Dennis Bernstein. Fasansfullt. Varför kan vi ALDRIG lära oss av historien. Vietnam en gång till. Och inom kort Iran. Till ingen som helst nytta. Snälla Homo Sapiens, sluta med dom här dumheterna!

Anonymt på May 25 2006, 12:00

Tyvärr kan det visa sig att Jessie Macbeth kanske är mytoman: [http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse\\_Macbeth](http://en.wikipedia.org/wiki/Jesse_Macbeth)

Vilket är olyckligt, då det verkligen begås skändligheter som behöver lyftas fram. Om han är mytoman gör han tyvärr mer skada än nytta.

Anonymt på May 25 2006, 12:25

Om Jessie är mytoman så gör det ju historien sorglig på ett annat sätt. Han har varit med i kriget - bevisligen, eftersom han är veteran - om han sen har blivit "knäpp" av den erfarenheten - eller om han tror att det är värt att ljuga för att kanske få ett stopp på eländet - så är ju också det en tragisk sida av verkligheten...

Vad som är sanning i den här historien lär väl aldrig redas ut? Om det han säger är sant - så är det ju tacksamt om han framställs som mytoman... Om han är mytoman, så finns där ju en anledning bakom som vi inte kan förstå, och det får ju inte hindra journalister att arbeta för att få fram fakta om vad som händer i Irak idag... Men det är inte lätt för journalisterna, USAs militärer har ju "råkat" slå ut en del av dem vid det här laget...

Att det är ett smutsigt krig är utom tvivel, och förlorarna är de som får lida på plats, under vidriga förhållanden - och som vanligt så finns där ingen begriplig sanning om vad som sker... Jag ser det som en självklar förlängning av att krig bygger på galenskap - och galenskap är inte begripligt...

Anonymt på May 26 2006, 12:06

Jag fann detta i norska Dagbladet:  
FØLES SOM VIETNAM  
Så visst försöker amerikanerna dölja en del...

Anonymt på May 31 2006, 10:01

Tack! Det var bra skrivet. Här är en annan mycket bra artikel, av en Rothschild, faktiskt:  
Original: [http://progressive.org/mag\\_wx053006](http://progressive.org/mag_wx053006)

The Horrors of Haditha  
By Matthew Rothschild  
May 30, 2006

## Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

It's hard to read about Haditha, this place in Iraq, where, last November, U.S. Marines went on a rampage, reportedly massacring 24 Iraqis, including a 77-year-old man in a wheelchair who was holding a Koran and including children as young as three and four.

"Some victims had single gunshot wounds to the head," a Defense Department official told The New York Times.

How does that make you feel?

It fills me first with nausea and revulsion, and then fury.

Fury not only at the Marines who allegedly did this.

But fury at Bush for putting them over there.

He has turned Iraq into what the psychiatrist Robert Jay Lifton has called an "atrocious-producing situation."

Bush has placed U.S. soldiers and Marines under enormous stress over there.

In such situations, it's only a matter of time before some of them snap.

And that's what appears to have happened at Haditha.

Like My Lai, Haditha, as horrible as it appears, cannot be called a surprise.

There's been a stream of reports about U.S. atrocities in Iraq prior to this, just as there was in Vietnam prior to My Lai.

As Joshua Holland for Alnet writes, "The story is unique only in that the evidence that a terrible crime took place appears to be too great for 'plausible deniability.'" Among other accounts, Holland cites an AP story quoting Iraq's U.N. ambassador as saying that the U.S. forces killed his unarmed young cousin in "cold blood." Holland also references a Knight-Ridder story that said Iraqi police officials "accused U.S. soldiers of executing 11 Iraqi civilians, including four children and a six-month-old baby."

Dahr Jamail, writing at Truthout.org, says "countless atrocities continue daily, conveniently out of the awareness of the general public."

He cites a story from the Monitoring Net of Human Rights in Iraq, a nongovernmental organization there, about an assault on May 13 south of Baghdad when "U.S. Forces, accompanied by the Iraqi National Guard," attacked families that were fleeing a shelling by U.S. helicopters. According to this account, the U.S.-led assault killed more than 25 people.

Jamail also cites this group's estimate that "between 4,000 and 6,000 Iraqi civilians were killed during the November 2004 assault on Fallujah."

The horrors of Haditha are just more evidence of the totally unacceptable toll that Bush's war has taken on Iraqi civilians: between 38,000 and more than 100,000 deaths.

To the dead, it is of no meaning whether they died in a massacre or as "collateral damage" from a bombing raid.

But for Bush, the Pentagon, and U.S. war propagandists, the Haditha massacre story is of tremendous significance, for it shreds any last claim that this is a just war.

On Monday, at Arlington National Cemetery, Bush gave a Memorial Day speech in which he had the chutzpah to say, "America has always gone to war reluctantly because we know the costs of war."

But he did not go to war "reluctantly." He went to war recklessly. When even some of America's allies on the U.N. Security Council argued strenuously against the Iraq War, when the U.N. weapons inspectors themselves said they could find no weapons of mass destruction and begged for more time to look, Bush couldn't be bothered. He was in haste for war, and he was mindless of the costs.

Haditha is one of those costs.

BESÖK [http://progressive.org/mag\\_wx053006](http://progressive.org/mag_wx053006) FÖR FLERA KLICKBARA LÄNKAR I TEXTEN.

Anonymt på May 31 2006, 12:41