

Friday, September 29. 2006

Paralyserande feighet och paranoida fantasier

Större delen av organisations-Sverige tycks förlamad av paralyserande feighet och/eller paranoida fantasier om t.ex. arabiska flygkapare från grottor i Afghanistan och liknande som orsak till det terroristiska kriget mot de mänskliga rättigheterna, eller som en del förvirrade personer fortfarande tror, "kriget mot terrorn". Att dessa fantasier har fått en sådan oerhörd spridning i många länder och att beslutsfattandet på toppnivå vägleds av sådana falska verklighetsbilder är mycket allvarligt. Så mycket mer som föregivet "objektiva" analytiker och media är smittade.

Det är dags för hela Sverige att reagera!

TYSTNAD PLUS TORTYR ÄR DELAKTIGHET

Inlagd av Leif Erlingsson i Terrorismen, Mänskliga rättigheter, Surrealistisk verklighet, Indoktrinering & hjärntvätt, Paralyserande feighet, Paranoida fantasier kl 17:55

Det finns inga teorier om flygkapare från grottor i Afganistan.

Att du inte begriper eller känner till något ens om det du skriver och försöker framstå som kunnig om gör ju att det känns närmast pinsamt att kommentera dig.

Flygkapare, de som anlade Madrid-attentatet och Londonbombarna, liksom alla stora attentat som nästan hann sättas i verket men som stoppats, de har alla genomgående utförts av personer som sen barndomen levit i våra västliga demokratier. Dock har de oftast skolats av islamistiska (Al Qaidas) träningsläger i andra länder, men i vissa fall även i våra länder.

Att du påstår att saker hävdas som inte alls hävdas innebär kanske att det möjligen är du som är paranoid. De som du benämner som paranoida finns ju nämligen inte (det finns inga som påstår det du säger att det finns de som påstår).

"Terroristiska kriget mot de mänskliga rättigheterna", vad menar du att det är? Menar du att det är brittiska säkerhetspolisens så kallade "sprängning" av ett stort Al Qaida-träningsläger i London? Menar du att det är stoppandet av ett terroråd mot ett 10-tal eller dussin passagerarplan i somras? Något annat?

Jag antar naturligtvis att du är lika obotlig som förintelseförnekare och att jag kommenterar här är väl därmed löjligt, men men...

Anonymt på Sep 29 2006, 22:07

Gör dig inte löjlig. Du vet mycket väl vad jag menar när jag talar om arabiska flygkapare från grottor i Afghanistan - att det skulle vara styrt från grottor i Afghanistan. Vilket faktiskt ÄR den officiella myten. Att sedan de som UTPEKATS som skyldiga (och lägligt nog sprängts till döds) i de attentat du nämner är från de platser du nämner ifrågasätter jag inte. Men du visar bara din okunnighet när du köper den officiella storyn om detta. Det finns gott om länkar till den mycket mer troliga sanningen om detta från denna blogg och jag har själv skrivit en hel del i mina forum. Se t.ex. The July Seventh Truth Campaign ang. brittiska säkerhetstjänstens attentat i London den 7/7 2005, eller se July 7th 2005 London Bombings. Jag har inte själv läst på om terrorådet i Madrid, men med tanke på FBI:s WTC sprängning 1993, den falskflaggade terrorismen den 19 april 1995 i Oklahoma City och falskflaggad terror 2001 och 2005 så tycker jag inte att det är alltför långsökt att även det kan vara fråga om falskflaggad terror. Gladio är ju till just för sånt. (Har du aldrig undrat varför säkerhetspolisen med kallt blod avrättade den brasilianske tunnelbaneelektrikern efter 7/7 2005? Har du inte letat upp övervakningsbilderna som visar att han satt lugnt ned, när han blev avrättad med ett tiotal kulor mot skallen? Kittlar det inte alls din nyfikenhet varför denna avrättning? Har du aldrig undrat vad de engelska bombmännen och polismördarna i Basra, som blev fritagna med pansarfordon varvid flera poliser dödades, tänkte göra med sina sprängämnen? Tänker du inte själv?)

Men det värsta är att du inte visar någon som helst respekt för de anhöriga till terroroffren i New York som kämpar för att sanningen ska komma fram! (I den största organisationen för efterlevande, 9/11 Families, tror ordföranden Bill Doyle och hälften av medlemmarna att Bush-regimen var inblandad, se ex. denna artikel, eller denna.)

Din enda ursäkt kunde vara okunnighet. Låt oss hoppas att det är förklaringen. Lyssna t.ex. på William "Willy" Rodriguez, den siste civilisten ut ur byggnaderna, så får du förhoppningsvis en mer realistisk verklighetsuppfattning: William Rodriguez: 9/11 Hero (<http://video.google.com/videoplay?docid=4380137365762802294> (50 min 40 sec - Jul 8, 2006)) Eller se den film som nu börjar kallas "9/11 Matrix", nämligen 911 Mysteries. Länkar finns i slutet av mitt blogginlägg Ett dolt krig - även till andra filmer.

Till sist, det "Terroristiska kriget mot de mänskliga rättigheterna" behöver knappast någon förklaring, med avskaffandet av 900 år av mänskliga rättigheter - USA avskaffar habeas corpus, att man måste vara skäligen misstänkt för att kunna fängslas, och gör tortyr lagligt, se Tortyr lagligt.

Jag antar naturligtvis att du är lika obotlig som förintelseförnekare och att jag kommenterar här är väl därmed löjligt, men men...

Anonymt på Sep 29 2006, 23:33

Jag vet inte ur vilken personlig vanföreställning du krupit fram, Magnus, men om du försöker förneka att det som pågår just nu är vår frivilliga kapitulation från våra hyllade fri- och rättigheter, på grund av en av CIA skapad och finansierad "islamofascism", så är du bara att beklaga.

Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Jag hörde någon härom dagen som sa, att hellre dör jag i ett terroristdåd, än att jag ger upp de friheter man försöker ta ifrån oss för att bekämpa terrorismen.

Ägna några dagar åt att följa ledarna för Al Qaida bakåt i historien. Ägna några timmar åt att läsa om alla märkliga turer kring 7/7 i London. Ägna några minuter åt att följa upp den mäktiga "sprängningen" av flygplansbombarna nu senast. Sen kan vi diskutera. Because, remember, even paranoics have enemies...

Anonymt på Sep 30 2006, 00:21

Du hittar Magnus bl.a. här.

Anonymt på Sep 30 2006, 00:40

Som en liten makaber kommentar till mina egna slutord:
<http://smirkingchimp.com/thread/1189>

In Case I Disappear
by William Rivers Pitt

Anonymt på Sep 30 2006, 02:20

Skulle bara påminna om att Osama bin Laden inte ens är efterlyst av FBI för 911 därför att de enligt dess egna talesman "inte har några hårda bevis". Så mycket för den konspirationsteorin.

Det är också intressant att den förmodade "ringledaren" Mohammad Atta gillade att konsumera griskött, alkohol och kokain samt även umgicks med en prostituerad och gillade striptease. En märklig form av muslimsk fundamentalism, om du frågar mej...

Anonymt på Sep 30 2006, 14:12