

Sunday, December 4, 2005

### Hopp för demokrati

Under den rubriken publicerade i fredags (2005-12-02) Miljömagasinet ett av mig i oktober insänt debattinlägg. För dem av er som letar efter texten här på bloggen så är det alltså bara att följa länken. Jag ska inte upprepa den här, utan endast lyfta fram att "sju hela stater i USA och totalt 389 samhällen i 43 stater representerade 62 miljoner amerikaner som har skrivit lokala resolutioner och lagar mot olika delar av USA:s anti-medborgarrättsliga så kallade patriot-lagar!" Vi som älskar USA måste visa vår sympati med alla dessa goda krafter, särskilt när nu centralmakten vill förbjuda lokal demokrati i dessa former av protest och demokratiskt motstånd. För om vi inte stöder det amerikanska folket så förräder vi dem och demokratin och freden!

MayorsForPeace.org

I detta sammanhang vill jag särskilt lyfta fram ett viktigt gräsrotsinitiativ, Borgmästare För Fred. Vi kan glömma Bolton och FN, de kommer inte att göra något. Boltons uppdrag är att se till att de inte kan göra något. Så vi struntar i dem. Istället arbetar vi mellan Individier. Mellan Människor. Vi formar allianser och kontakter på gräsrotsnivå. Vänorter och hela köret. Demokrati kan inte komma uppifrån. EU kan inte ge oss demokrati. Bush kan inte ge någon demokrati. Demokrati kommer underifrån. Demokrati kommer från gräsrotterna. Gräsrotter, organisera er! Men inte som marxisterna en gång, för det materiella, utan denna gång för att uppnå samsyn. En andlig revolution. Nedifrån. Som går uppåt. Om folket leder så följer ledarna.

Andra bloggar om: folkresning, borgmästare för fred

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Folkresning, Revolution, Borgmästare för fred, Demokrati, Andligt uppvaknande, Global rättvisa, Frihet, USA, TRYCK kl 23:25