

Thursday, September 29. 2005

### Aftonbladet rakryggade om terroristerna i regeringen

Aftonbladet Kultur av dagens datum publicerade detaljerna kring Åsa Linderborgs och Erik Wijk mycket välbehövliga agerande där de gjorde vad som länge behövt göras, polisanmälde och JO-anmälde en bunke svenska vapendirektörer och två generaldirektörer för terroristbrott och uppmanade riksdagen att ställa Göran Persson, Ulrica Messing och Gunnar Lund inför konstitutionsutskottet för samma brott. Bevisningen är ju solklar, enligt de nya terroristlagarna är hela högen terrorister eftersom de helhjärtat har stött terrorhandlingar. I det här fallet terrorhandlingar i Irak, utförda av USA, dit de exporterat material för sagda brott. Läs ytterligare kommentarer på mediekritik.lege.net, och diskutera!

Inlagd av Leif Erlingsson i Rättsstaten, Hyckleri, Regeringsterrorism, Fosterlandsförrädare, Irak, USA kl 20:23

### Om mänsklighetens självmord - och alternativen

Om mänsklighetens självmord - och alternativen: Venezuelas president Hugo Chávez inför FN:s generalförsamling 15 september 2005. I talet, som på denna länk är översatt till svenska, inte bara talar Chávez klartext om problemen, utan visar även lösningarna, med de stora ekonomiska framgångar hans egen politik kan uppvisa, som exempel. Se slutet av talet. Ett kort utdrag: Herr president, efter loppet av endast sju år kan den bolivariiska revolutionen, det venezolanska folket, uppvisa viktiga sociala och ekonomiska framgångar. 1.406.000 venezolaner lärde sig att skriva och läsa på ett och ett halvt år, och vår befolkning är inte större än 25 miljoner människor. Om några veckor kommer vårt land att kunna deklarerat att analfabetism är utrotat i hela vårt territorium. Samtidigt vill jag notera att Gröna Korset Sverige häromdagen sände ut ett pressmeddelande om att en internationell insatsstyrka för miljön behövs, där de också skriver att sambanden mellan klimatförändringar, oväder och global säkerhet måste tas på allvar. Kontakta Tonia Moya, ordf. Gröna Korset Sverige, t 031-146 111, [greencross@swipnet.se](mailto:greencross@swipnet.se) för ytterligare information. I takt med att klimatet förändras kommer allt fler mellanmänskliga konflikter att handla om brist på rent vatten, odlingsbar mark, hus och föda.... skriver de bl.a.

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Revolution, Global rättvisa, Politik kl 12:47

Wednesday, September 28. 2005

### Varför

Varför? Varför denna exceptionella kontroll av media? Varför lät man "911" hända? Min vän Bo Modén menar att en del av den svenska kapitalismens "elit" tidigt var informerade/integrerade om planerna på det nya hotet som skulle byggas upp och att lokala media i Sverige och annorstädes haft tid att psykologiskt bearbeta befolkningarna inför den stora premiären där hotet plötsligt skulle stå på scenen. Och att den stora faran för freden är människans mentala kapacitet att uppfostas, socialiseras, att på ett omedvetet psykologiskt plan etablera en hierarki av trosuppfattningar där hon accepterar/internaliserar maktens "sanningar". Att detta är det farligaste hotet mot freden, mot vår begränsade pseudodemokrati, och mot våra mänskliga rättigheter. Se vidare länken ovan, och diskutera gärna i forumet.

Andra bloggar om: 911, 11 september, media

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, 911 eller 11 september, Demokrati, Manipulation, Mänskliga rättigheter kl 15:01

### Lite äkta nyheter

Lite äkta nyheter. Om helgens demonstration i Washington, större än 1968 (under Vietnamkrigets dagar), **DETTA ÄR STORT!** Besök gärna även [T\\_r\\_u\\_t\\_h\\_o\\_u\\_t](#).

Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Fred, Andligt uppvaknande kl 00:42

Thursday, September 22. 2005

### Om rektorn säger att det är OK

Om rektorn säger att det är OK, och alla lärarna, och alla eleverna säger att det är OK att sparka på hackkycklingen mitt på skolgården, är det då OK? Skulle Görings rätt vara vår? (Se även Preventiv rättvisa.)

I dag - när brittiska pansarfordon används för att frita polismördare i Basra - är bevisligen inte Irak ett suveränt land, vilket undergräver deras trovärdighet som vägrar se den Irakiska motståndsrörelsen som en helt och hållet folkrättsligt legitim kraft, för att istället ställa sig på den olagliga ockupationens sida. Det våra svenska reportrar och politiker stöder är ungefär detsamma som Göring försvarade den 18 mars 1946 vid krigsförbrytarrättegången i Nürnberg. Uttalanden från soldater som är åter hemma från Irak-kriget på Video.Google.com (Soldiers Back From Iraq: Support Cindy Sheehan's Antiwar Stance) (genom Metropole Filmworx LLC) visar att mord på civila är uppskattat, avsiktligt och systematiskt. Och definitivt inga olyckor.

Det säger en hel del om västvärldens tillstånd att man beskyller den som försvarar ett folks rätt att göra motstånd för stöd till terrorism. Se även min sammanfattning av det som nu händer som jag postat i ett av mina diskussionsforum, där jag konstaterar att man kallar dem som kritiserar krig och hat för onda, för terrorist-kramare. Att krigs- och hat-demagoger i dag klumpar ihop minsta antydning till krigs-kritik med att man måste vara på Pol-Pots sida, allra minst. Och att alla som inte vill krig (och massmord på civila) påstås i demagogin vara korrupta, farliga och avskyvärda. Att det piskas upp HAT mot dem som vågar protestera. Det skulle kunna bli så att allt färre vågade protestera av rädsla för sin egen säkerhet, men tack och lov så håller det amerikanska folket på att vakna upp ur sin dvala - medan mediesverige och politiker fortfarande befinner sig i nästan total förnekelse.

Tack till "Olydig"; Historien upprepar sig. Jag vill också varmt rekommendera Suveränt; om hur främmande styrkor gör som de vill i Irak. Besök dessutom - för vad som pågår i det uppvaknande USA - Gandhi TODAY!

Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Förnekelse, Hyckleri, Rättvisa, Global rättvisa, Irak, Politik, USA, Paralyserande feghet kl 10:42

Sunday, September 18. 2005

### **Dags att skapa en sant internationell stad för FN**

Venezuelas president Hugo Chavez har i FN sagt att det är dags att fundera på att skapa en internationell stad med egen överhöghet för att representera världen: ``We believe it is time to think about the creation of an international city with its own sovereignty, with its own strength and morality to represent all nations of the world. Such international city has to balance five centuries of unbalance. The headquarters of the United Nations must be in the South."

Hugo Chavez verkar vara en handlingskraftig ledare för framtiden, om han får leva och inte USA startar krig med honom (se Eva Golingers The Chavez Code: Cracking U.S. Intervention in Venezuela). Jag glädjer mig åt hans positiva framåtanda och framtidstro. Vi behöver världsledare som honom.

Och han har rätt, USA är en terroriststat och FN kan inte vara beroende av en sådan stat! Det är dags att göra något positivt istället för att bara deppa över hur illa det är ställt!

Se även "Hurricane Hugo at the U.N." av Mike Whitney, September 17, 2005, på <http://uruknet.info/?p=15839> !

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Demokrati, Fred, Global rättvisa, USA, Alliansfria rörelsen, FN, Venezuela, Hugo Chavez kl 13:00

Friday, September 16. 2005

### Det är kanske jag som är blockerad

Underrubriken på denna blogg är "Intelligentsians blockering". Men det är kanske fel. Det är kanske jag som är blockerad? Hyckleri det naturliga och friska tillståndet, och en personlighetsbrist hos somliga som gör att vi har problem att acceptera detta normaltillstånd? Vad säger läkarvetenskapen? Har någon vetenskaplig avhandling skrivits på temat hyckleriets nödvändighet? Är hycklande en nödvändighet för vår överlevnad eller är det ett hinder för vår överlevnad? Det är i varje fall omöjligt att diskutera frågor öppet och rakt med personer som vägrar ta i frågorna utan som envisas med att hyckla. Jag lämnade själv en religiös rörelse när jag till fullo insåg att "Sanningen ®" inte var samma sak som att vara intresserad av sanningen. Kalla mig naiv och dum, jag borde givetvis ha insett det långt tidigare.

Se vidare ett inlägg jag skrev om detta på några mailinglistor i dag: "Som om internationell lag och så vidare fortfarande gällde". I detta inlägg ställer jag även frågan om personer som hävdar gammalmodiga rättsprinciper om rätt att göra motstånd, etc, kommer att sättas i fängelse även i vårt land, och om publikationer likt Irakbulletinen som för fram ovälkommen statistik och sammanhang - kommer att bli olagliga, etc. Se länk till Irakbulletinen från länken nyss, där den även presenteras.

Inlagd av Leif Erlingsson i Förnekelse, Hyckleri, Gemensam berättelse / myt, Irak, Paralyserande feighet kl 12:43

Monday, September 5. 2005

### USA en misslyckad stat

Lyssna på Aaron F. Broussard, President, Jefferson Parrish, Louisiana, på MEET. Det han säger är att de har övergivits av sitt eget land. Och han beskriver hur ansvariga myndigheter aktivt (man frågar sig om det är avsiktligt?) saboterar räddningsarbetet. Dan La Botz, som undervisar i historia och Latinamerikastudier vid Miami-universitetet i Oxford, Ohio, samt är redaktör för "Mexican Labor News and Analysis" och författare till flera böcker angående arbetarrörelsen i Mexiko, Indonesien och i USA, menar att USA är en misslyckad statsbildning. Och förklarar varför. Klicka på länken här till vänster! Läs även övriga länkar från <http://informationclearinghouse.info/article10121.htm>! Diskutera gärna i mitt forum!

Inlagd av Leif Erlingsson i Fosterlandsförrädare, USA kl 13:32

Saturday, September 3. 2005

### Globalt undantagstillstånd

Vad händer när våra samhällssystem disintegrerar t ex p g a energi- (olje-) brist? Kan det vara en medveten plan att avskaffa demokratin så att människor ska gå lättare att kontrollera? Och hur ska vi själva, var och en, överleva? Bilda små grupper/stammar och odla vad som odlas kan? Hmm. Dessa tankar har grott länge i vissa delar av USA, mer så än här hemma. Lyssna på Michael C. Ruppert på Radio 4 All. Och hur överlever vi själva sammanbrottet? Det verkar inte som att detta är en fråga som politiker har förmåga att hantera. Vi får väl var och en själva hitta människor att samarbeta med, lokalt. Eller är Ruppert alltför pessimistisk?

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokrati, Mänskliga rättigheter, Bodström, Politik, Buggning, USA kl 22:39

Friday, September 2. 2005

### När vi "ger" demokrati till Irak

... måste vi då ta den från oss själva? Krigsivrarna menar att det är demokrati och mänskliga rättigheter som ska skänkas till Irakierna som har lidit under Saddams förtryckarregim. Men när en demokratisk rörelse i väst inbjuder representanter för samtliga delar av den Irakiska motståndsrörelsen (de som är mot "demokrati"-ockupationen) att sammanstråla med världskända intellektuella såsom Samir Amin, Jan Myrdal och kända politiker såsom den tidigare algeriske presidenten Ahmed Ben Bella och medlemmar ur antikrigsrörelsen, då försöker krigsivrarna stoppa detta demokratiska möte för fritt utbyte av information och diskussioner. Varför tiger Göran Persson? Varför tiger partiledarna, kulturpersonligheterna och ledarskribenterna? Läs mer här: <http://life.lege.net/viewtopic.php?p=124#124>, där du även finner en länk till Jan Myrdals öppna brev till statsminister Göran Persson i ämnet.

Inlagd av Leif Erlingsson i Demokratiskt arbete, Värderingar, Hyckleri, Demokrati, Irak, Mänskliga rättigheter, Politik, Paralyserande feighet kl 22:43

### En olikänkades exempel

En person som genom sin protest verkligen gör skillnad, och som tycks ha startat en ny fredsrörelse i USA, är ju Cindy Sheehan. Jan Viklund (han med Gandhi TODAY) citerade i går Amy Goodman, nyhetsankare vid Democracy Now, på [mediekritik@yahoo.com](mailto:mediekritik@yahoo.com), med att "Man måste ha levt i ett nyhetsvakuum, för att inte ha hört talas om Cindy Sheehan och Camp Casey vid det här laget". Och det är förvisso alldeles sant. Som i Sverige, t ex. Som Jan Viklund skrev, "Håll i dig, Amy! Här i landet är det gott om vakuum..."

För den som i någon mån vill råda bot på detta tomrum (med annat än rumlande kändisar) så är detta några länkar:

The Passion of Cindy Sheehan : The protest in Crawford has far greater meaning than just one woman sitting in a ditch.

Ett bra reportage med Amy Goodman (Real Media). I slutet av reportaget kommer bonus: Cindy berättar om planerna att sätta upp ett Rehabiliterings-center för invalidiserade krigsveteraner - PÅ TOMTEN BREDVID BUSH's TEXAS-RANCH.

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Demokratiskt arbete, Folkresning, Demokrati, Fred, Frihet, USA kl 17:15



## Blog Export: Intelligentsians blockering, <http://blog.lege.net/>

Thursday, September 1. 2005

### **Folkmord är bara dåligt när den som utför det är ond**

Folkmord är bara dåligt när den som utför det är ond. För när folkmord utförs av den som är god, ja då är folkmord något väldigt bra.

Läs om den svenska regeringens hyckleri och flathet på <http://life.lege.net/viewtopic.php?p=123#123>.

Inlagd av Leif Erlingsson i Värderingar, Hyckleri, Gemensam berättelse / myt, Global rättvisa, Paralyserande feighet, Nyliberalism kl 02:02