

Wednesday, June 15. 2011

Motståndet mot verkliga lösningar

I slutet av oktober 2008 uttryckte jag att en önskan att "förstå motståndet mot verkliga lösningar" [1]. För att sådana ens existerar förnekas oavsett om man övertydligt pekar ut dem. "Inte verkligt", "pseudovetenskap", o.s.v.. Jag har -- förstås, som Jens Jerndal citatet som följer strax förklarar -- intuitivt likt rovdjuret som cirklar kring bytet slagit mina lovar kring denna fråga i några år nu. Inte klart logiskt, utan just luddigt sökande.

Dock är det just en klart logisk förklaring som Jens Jerndal ger när jag i dag den 15 juni 2011 läser från sidan 103 av "Cracking The Rainbow Code" (2009), där han förklarar:

"And yet, institutional science in our day, based as it is on politics and economics, has locked itself into a die-hard materialism that limits its scope to left-brain issues, which from a spiritual point of view are the less important ones. This means that modern science, as we have been indoctrinated to see it, deals exclusively with superficial practicalities and de facto does not recognize right brain issues as real or significant. It will always oppose innovative challenges to the existing scientific order, since innovations require a creativeness of which only the right brain is capable.

The left brain serves to orient us in daily practical matters of economy or in applying the material resources we have at our disposal. The right brain, on the contrary, serves to orient us on the deeper levels of the soul's learning experiences and as regards transcendental issues of life and death. It is also through the right brain that we may gain conscious access to an all-comprehensive holographic dimension of universal insight and wisdom."

Rädsla för det okända. Så enkelt. Fast vid närmare eftertanke, även det har jag själv formulerat:

"Ett välkänt 'helvete' är, tycks det, att föredra före ett okänt 'paradis'." [2].

Eller som Michael Ellner formulerar det: "Just look at us. Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality." -- Michael Ellner

Leif Erlingsson

2011-06-15 19:12

Referenser:

1. "Jag söker vägar att realisera mig själv, det jag har tränat ett liv för att göra" eller "Vad jag vill", Leif Erlingsson, 2008-10-29 16:00.

2. Andra stycket i "Fantasikrisen", Leif Erlingsson, 2007-12-05. Med bloggkommentarer: <http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html> .

Inlagd av Leif Erlingsson i LegeNet's insikter kl 19:12