

Thursday, August 29. 2013

Två av världs- och nutidshistoriens absoluta kärnfrågor

De flesta tycks livrädda för kärnfrågor som faktiskt kan ändra något som krigslögnerna kring vilka som har spritt ut giftgas i Syrien, att USA vill vara Al-Qaedas flygvapen, att Sveriges Vansinniga Tystnad - SVT - hela våren mörkat varför Brödraskapet i Egypten dragit på sig ett sådant massivt missnöje i de breda folklagren att 23 miljoner invånare gått ut på gator och torg för att kräva nyval, att Brödraskapet vägrat och att fyra ministrar avgick, regeringen kollapsade och först efter denna politiska kollaps armén enligt folkmajoritetsviljan skapat förutsättningar för det nyval Brödraskapet vägrat.

Tilläckligt uppseendeväckande information tillåts inte nå de i olika grupperingar redan invallade, sannolikt för att inte riskera att dessa personer släpper blicken från de utsedda "riktkarlarna". Syrien fungerar dessutom som sista distraktion för att avleda uppmärksamhet på den absolut viktigaste utvecklingen i hela den kända världshistorien, att det egyptiska folket har rest sig mot den så kallande nya världsordningen. Ett tredje världskrig är detta kriminella brottsyndikats sista chans. En vetenskaplig studie i Schweiz från den 19 september 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, och S. Battiston, "The network of global corporate control", visar vilka det är. Det brottsyndikat som ännu har kontrollen över ett antal ledande väststater. Syrien har sagt att de om de blir anfallna kommer att slå mot Israel då de anser att skeendet är styrt därifrån. Israel tycks ju vara Rothschilds personliga förläning.

Det egyptiska folket har alltså rest sig. I de av det kriminella brottsyndikatet kontrollerade propagandamedierna, vilket är i stort sett alla medier inkl. så kallade Public Service, så låter det som att Egypten nu är en militärdiktatur. Istället finns där en välmeriterad interimregering bestående av 33 ministrar, bland andra Nabil Fahmy, före USA-ambassadören, Ahmed Galal, Världsbankens före ordförande och Ines Abdel Dayem, operachefen som erbjöds kulturministerposten men valde att fortsätta som operachef istället. Och nyval i januari. Se vidare Katolsk observatör 2013-08-23 "Vilka formar vår bild av Egypten?" och 2013-08-24 "Vilka formar vår bild av Egypten? Del 2.

Brödraskapet finns inte bara i Egypten. Det är inte muslimskt, det är bara täckmantel. För att få nyttiga idioter. För övrigt är det inte bara fattiga muslimer som blivit nyttiga idioter. Brödraskapets rötter kommer ur dem som inte får nämnas. Och där finns också nyttiga idioter. Det kriminella brottsyndikat som ligger bakom kommer även att offra Israel om och när de blir tvungna. Men framför allt, det de är mest rädda för: Att inte bara egyptierna ska vakna. Att vi alla ska vakna. Kanske därför det sprejas så mycket i skyarna. Någon sa att det inte sprejats i Egypten. Kanske de inte trodde att det behövdes. Big mistake.

Benjamin Fulford skriver att detta är den slutgiltiga nedplockningen av det kriminella brottsyndikat som olagligt tagit kontrollen över många västländer. Han refererar många källor i Pentagon, MI5, Italienska P2 frimurarlogen och olika asiatiska maktcentra. (Benjamin Fulford 2013-08-27.) Låt oss hoppas att hans källor har rätt.

Vänliga hälsningar,
Leif Erlingsson,
Tankebrytare och Holistisk detektiv
2013-08-29 11:11

Inlagd av Leif Erlingsson i Folkresning, Zionism, Syrien, Egypten, Brödraskapet kl 11:11

Thursday, August 1. 2013

Kungen är naken men Kyrkklockorna och moskéernas böneutrop ljöd på samma gång för första gången i Egypten / 1 augusti 2013

David Camerons uttalande under kravallerna i London sommaren 2011 ("Vi kommer inte att låta några falska farhågor om mänskliga rättigheter hindra oss från att gripa dessa individer...")
Så uttryckte sig Storbritanniens premiärminister sommaren 2011 i samband med de pågående kravallerna i London. Idag vill europeiska politiker att egyptierna ska tänka på mänskliga rättigheter när de handskas med våldsamma islamister. Idag är Merkel, Ashton, Bildt m.fl. måna om att Brödraskapets agent i Egypten, Muhammed Mursi, ska frisläppas, trots att han är anklagad för en serie brott, varav morduppvigling och landsförräderi! De vill att den egyptiska staten ska visa nåd mot de terrorister som dödat, sårat och kidnappat hundratals soldater och civila i Sinai under det år Brödraskapet satt vid makten. De vill inte erkänna att egyptierna har revolterat mot dessa terrorister och vägrar bli styrda av dem igen. De kallade historiens största folkresning någonsin för en "militär kupp" i sina medier. De skickar sina politiker till Egypten i skytteltrafik för att "hjälpa till med förhandlingarna". Vilka förhandlingar? undrar egyptierna. Är västerlandet så mån om dessa terroristers trygghet kan det självt ta hand om dem, ryter man på gatan. Här en liten överkurs i Brödraskapets grundare och hans identitet, enligt författare som forskat i organisationens dunkla begynnelse. Någon garanti på att allt som sägs om grundaren stämmer kan jag inte ge läsaren. Men de som påstår detta har själva varit medlemmar i organisationen i många år innan de hoppade av. De utsätter sig för stor fara genom att göra följande information offentlig.

Tharwat al-Kharabawi och Abd al-Sattar al-Meligi, två bland många tongivande f.d. "bröder" med mångårig erfarenhet från Brödraskapets slutna värld, som hoppat av och varnat egyptierna i en rad böcker, föredrag och teveprogram.

Hassan al Banna startade Brödraskapet 1928, starkt påverkad av den växande fascismen i Europa. Hassan al Bannas farfar hette egentligen inte al Banna i efternamn utan al Sa'ati, vilket betyder "Urmakaren", ett yrke som på 1800-talet ingen muslim ägnade sig åt. Han flyttade från Marocko till Egypten och konverterade så småningom till islam. Familjenamnet byttes då till al Banna, och vad betyder al Banna på arabiska? "Muraren!" Det är inte heller någon hemlighet längre att det så kallade "Muslimska Brödraskapet" har byggts efter en frimurarmodell, med hemliga hierarkier och stadgor som bli mer och mer avslöjade för medlemmen ju högre upp man klättrar. Brödraskapets första biståndsgivare var de engelska ockupanterna av Egypten. De bidrog till rörelsen då med 500 pund, en ansevärd summa på den tiden, och organisationen har sedan dess motverkat varenda nationell ansträngning till att skapa ett modernt Egypten, från Nahhas till Nasser. Att lönnmörda motståndarna blev deras specialitet på 40-talet. Nasser stoppade dem på 50- och 60-talen. Sadat återgav dem rätten att verka offentligt på 70-talet för att bekämpa den egyptiska vänstern. Det slutade med att de dödade honom.

Nästan alla extrema beväpnade islamistiska grupper som härjat i den muslimska världen de sista femtio åren, från Gama'at islamiyya till al-Qa'ida, har varit förgreningar ur Brödraskapet, och idag utgör de dess främsta allierade. Senaste mötet för Brödraskapets hemliga internationella ledning ägde rum förra veckan i Istanbul och filmades i smyg (finns på youtube). Tolv högt uppsatta gubbar i kostym samlades på Holiday Inn utanför Istanbul flygplats för att samråda över situationen efter Brödraskapets fall i Egypten. Bara två av de deltagande kom från Egypten. De övriga kom från Turkiet, Tunisien, Europa och USA. Det är dessa herrar som egyptierna vägrar låta sig bli styrda av. Skulle du vilja styras av dem? Eller vi kanske är styrda av deras likar utan att veta om det? Det jag berättar här är ingen hemlighet i arabvärlden längre. Varenda talkshow, och de är många, har ägnat program efter program åt Brödraskapets historia och låtit experter och avhoppare berätta vad de vet, utom på Jazira-kanalen som sadlat om och nu ger fullt stöd åt islamisternas agenda. Jazira är ju som bekant Qatars kanal och Qatar är som bekant USA:s största militärbas i världen! Men att läsa och se på nyheter i västerlandet eller på Jazira-kanalen har blivit en pinsam affär: för Kungen är naken!

Är det därför globalisterna tycker att Brödraskapet ska få en chans? Därför att globalisterna inte vill att araberna ska styras av vettiga människor som ser till att de universella principer som cementerat västerlandets framgångar ska tillämpas även i arabvärlden. I det stora geopolitiska spelet som pågår måste arabvärlden alltid förbli en slav i obskurantismens våld. Alla som motsätter sig detta måste likvideras. Så gjorde man med Nasser och med många andra mindre kända ledare. Och det som globalisterna inte själva vill smutsa händerna med kan man delegera till Brödraskapen i sina olika skepnader. Men nu måste globalisterna likvidera tre hundra miljoner araber om de vill att Brödraskapen ska ha sista ordet. För revolten mot denna hemliga organisation har nu spridit sig från Egypten till Libyen, Turkiet, Tunisien, Sudan och andra länder.

Viktigare än vad som pågår i arabvärlden idag är hur skeendet bevakas i västerländska medier, en mörkläggning och en förvrängning av faktiska klasser med det som ägt rum efter den 11 september 2001! Militärkupp i Egypten? Nej, snarare historiens största folkfest och en revolution i ordets alla bemärkelser! Egyptierna kramade varandra på gatorna, skrattade, dansade, sjöng och var planetens lyckligaste människor under några oförglömliga dagar som varade mellan den 28 juni och den 3 juli. Bekräftelsen på att det är en folkets revolution kom igen 3 veckor senare, den 26 juli 2013, årsdagen för nationaliseringen av Suezkanalen 1956 samt för den gamle kungens uttåg från landet 1952. Ettihadyya i norra Kairo den 26 juli 2013, en av hundratalet större folksamlingar som protesterat mot Brödraskapets och givit armén och staten mandat att bekämpa terrorn. Har din teve talat för dig om detta? Man räknar med att mellan 30 och 40 miljoner människor har demonstrerat denna historiska dag. Folkets vilja har talat! Men folkets vilja har också tonats ner när den inte helt tigits bort i det "fria, demokratiska och yttrandefrihetsvänliga" västerlandet!

Historiens största massdemonstration någonsin ägde rum i samtliga små- och storstäder i Egypten den 26 juli. Den kommer som femte eller sjätte nyhet på våra medier efter "hästar, schlagor, knivmord i förorten och ..." och ingen berättar för dig att det handlar om historiens största massdemonstration någonsin. För vad betyder det att ett helt folk reser sig som en man och säger NEJ, särskilt när detta NEJ är ett NEJ till fortsatt kontroll över de arabiska folkens öde! Det glädjande denna gång är att även bönderna från småbyarna i Deltat och i Övre Egypten har anslutit sig. Sist bönderna engagerades i någon social omvälvning var 1919 under Saad Zaghlouls nationella resning mot den engelska ockupationen. Småbyarnas bönder har nu samlats igen, den 26 juli, på de större byarnas torg, uppmanade av sufiordnarnas stora ledare att ansluta sig till revolutionen mot Brödraskapets. Bara sufiordnarna räknar mellan 10 och 15 miljoner medlemmar i Egypten! En flod av glada, livsbejakande, segerrika människor fyllde gator och torg från Aswan till Alexandria! Nattscenerna och glädjeyran från större "fattiga" städer som Bani Soueif och Sohag i Övre Egypten, som varit starka nästen för Brödraskapets en gång i tiden, är omskakande! För att förstöra karnevalsstämningen måste förstas bröderna ställa till med mer elände på småtimmarna. Men "folkets vilja" har talat. Kyrkklockorna och moskéernas böneutropjöd på samma gång för första gången i Egypten <http://www.youtube.com/watch?v=NOKdU5Wg99o> Samtidigt som böneutropen började eka i himmelen genom Kairos tusentals megafoner började kyrkornas klockor klinga för att markera fastetidens brytning. Under dagen hade många kristna fastat i solidaritet med muslimerna. De bröt fastan tillsammans på gatorna med böneutropen och kyrkklockorna i samklang.

"Muslimska och kristna egyptier mot terrorn"

Brödraskapets däremot har gett sina anhängare tillstånd att inte fasta under Ramadan. Det är på grund av att det pågår Jihad, påstår de. Enligt deras Vägvisare är "Mursis avsättning värre än förstörelsen av Kaban"!!! (Ja, det behövs många utropstecken för detta påstående. Sankt Mursi har nu äntligen heligförklarats!) Rabia-moskén i norra Kairo är samlingspunkten där Brödraskapets ledning och deras anhängare har förskansat sig med sina mänskliga sköldar. Barn och kvinnor utnyttjas mot alla mänskliga principer som skydd för Brödraskapets ledning som gömmer sig i moskén, och som är efterlyst för morduppvigling, landsförräderi, mm. Området är inte så stort och kan rymma högst 100 tusen människor. Det handlar inte ens om ett torg utan om en gatukorsning där moskén står. En talare gick upp på scenen häromdan och sade ordagrant: "Den som begär tillstånd att lämna området är en spion och en fiende och måste arresteras omedelbart." Delar av de två moskéer där Brödraskapets har förskansat sig i Alexandria och i norra Kairo har förvandlats till tortyrkammare och vapenförråd, vilket är belagt med många hårresande videoklipp på nätet. En fattig man med brutna armar och ben och totalt förstört ansikte viskar genom sin smärta: "Jag gick dit med min vän. De sa att man fick 200 pund och en måltid. De anklagade oss för att jobba för polisen. Min vän dödades och jag blev torterad i tio timmar. Varför gjorde de så mot oss?" Lik på 11 torterade människor har hittats runt omkring Rabia i Kairo de sista dagarna. En kille anklagas för att ha snott någons mobil. Straffet: avhuggna fingrar! Deras agenter går ut på gatorna och lovar egyptierna "bilbomber, självmordsattacker, blod till knäna, sånt som ni inte är vana vid, sånt som ni inte gillar..." Men det är tydligen sådant som Sveriges Carl Bildt tycker att egyptierna kan leva med. (Se hans twitterbråk med Egyptens ambassadör i Sverige där Bildt tvingas svälja sina ord till slut.) Hur man än gör lär det bli fler offer. Armén och polisen har omringat kvarteret och arbetar med att försöka få folk att ge sig. Men hjärntvätten är djupt rotad hos många, och jag är rädd att det hela börjar påminna om Pastor Jones sekten i Sydamerika som tvingade hundratals av sina anhängare att ta gift i ett makabert gemensamt självmord på 1980-talet. Brödraskapets ledning begår ett stort misstag och de måste hållas ansvariga för alla stackare som kommer att dö i Egypten för att, som de hävdar, "rädda islam".

De egyptiska kristnas påve tar emot muslimernas stormufti. Enligt Brödraskapets representerar dessa andliga auktoriteter inte Egyptens kristna och muslimer. "Kopten är underlägsen muslimen, och denne stormufti har syndat genom att ta kopten i handen," menar de.

Brödraskapets är en ekonomisk maffia som utnyttjat fattigdomen i Egypten för sin spridning och som livnärt sig på ett sjukdomstillstånd som härjat och stötts och finansierats från högre håll. Det handlar ingalunda om en vanlig politisk eller

religiös rörelse, och måste behandlas därefter. Upp till en miljon människor (eller en procent av befolkningen) kan vara allvarligt anfäktade. De befinner sig i ett tillstånd av förnekelse efter chocken och är bortom argument eller ens appeller till förnuftet. Det blir ett svårt och hårt beslut att ta för den egyptiska staten, men oundvikligt. Brödraskapets ledning måste snabbt arresteras och oskadliggöras. Sympatisörerna, särskilt de fattiga från landsbygden, måste hjälpas att komma över situationen och förstå att de blivit lurade. Det hela måste göras med ett minimum av förluster. Men Brödraskapets miljardärklubb har köpt sig in hos stora internationella medier och får mer tid och anpassad information som framställer dem delvis som offer, (tydligt i rubrikerna på SVT som oftast refererar till TT eller Jazira och i övriga svenska tidningar och i många uttalanden från högt uppsatta politiker i EU, Tyskland och USA). I själva verket handlar det om en kriminell organisation med ledning utanför Egypten, som utnyttjar svaga människor, som tror sig vara "islams räddare" i ett samhälle där 90 procent av folket redan är troende muslimer och fientligt inställda gentemot Brödraskapet! Både i det bildmaterial och de rubriker jag ser defilera på olika västerländska kanaler luktar det på långt håll manipulering och faktaförvrängning till Brödraskapets fördel. Man vill helt slippa ta ställning i ödesfrågor som kommer att gälla för 1,5 miljarder muslimers framtid, nämligen valet mellan att få utveckla sina samhällen enligt universella, rationella och rättvisa principer eller enligt bakåtsträvande och dödsfödda idéer. För det är det striden handlar om. Det är tydligt vilken modell globalisterna och deras medier önskar för dessa människor, av att se hur icke-nyheter görs till nyheter medan de riktiga nyheterna trollas bort.

Men det egyptiska samhällets viktigaste försvarslinje mot vansinnet består av de journalister som kämpat och kämpar för revolutionen!

De förtjänar en särskild hyllning för sitt mod och sin yrkesheder! Dessa modiga programledare på oppositionella tevekanaler i Egypten vars bilder visas nedan och ett hundratal namn till finns på fundamentalisternas dödslistor. Orädda och utmanande fortsätter de sitt upplysningsarbete och har t.o.m. blivit betydligt mer slipade och träffsäkrare i sina analyser och i sin kritik av fundamentalismen, både den religiösa och den ekonomiska som går under namnet "marknadskrafterna". Journalister som är medvetna om sin roll i befrielsen av sitt land både från inhemska och utländska angripare är varje lands stolthet. Dessa är Egyptens fjärde pyramid!

Amani al-Khayyat, bestämd och kompromisslös tar hon hand om morgonprogrammet på ONtv, en revolutionär kanal utan såpor. Bassem Youssef, hjärtskirurgen som blivit Egyptens mest älskade samhällssatiriker, och Dina Abd al-Rahman, utkastad från ett flertal kanaler pga sin frispårighet.

Gaber al-Qarmuti, eldig och folkkär bevakare av tidningsvärlden med hundratusentals fans, Lamis Hadidi, den oppositionella televisionens järnlady som fundamentalisterna försökte kidnappa men misslyckats, och den legendariske Ibrahim Issa, tyngsta namnet på listan, en av de huvudansvariga för Mubaraks och senare Mursis fall med sin speciella humor och sin oöverträffade retoriska och verbala förmåga som fångslat och upplyst miljoner egyptier om världen de lever i. Jag hävdar bestämt att Ibrahim Issa är en av vår tids absolut mest betydande publicister och folkbildare.

Lilian Daoud, saklig, skarp och snabb i vändningarna, Mazhar Shahin, Tahrir-torget revolutionära predikant som nu fått eget antifundamentalistiska program på ONtv och Rim Maged, den folkkära tjejen från Port-Said, ungdomens och rättvisans advokat i etern.

Dessutom ägnar den store författaren Youssef Ziedan varje dag en halvtimme åt en av sufismens stora namn på Dream-TV. Första gången sufismen får en sådan djupgående dock lättillgänglig belysning på teve. Under Ramadan kommer Ziedan att ha presenterat ett 30-tal stora sufier på sammanlagt 15 tevetimmar! Många kanaler anstränger sig nu för att motverka fundamentalismen på alla möjliga sätt. Anledningen till att denna sjukdom har vuxit till sig så pass är den passivitet och likgiltighet med vilken frågan behandlades under Mubaraks och Sadats tid. Fyrtio år av låt-gå-mentalitet och polisiära åtgärder (med västerländskt stöd) istället för vett och riktig folkbildning har lett Egypten till den situationen.

Egyptiska oppositionella medier, både skrivna och visuella, är vår tids mest lysande och mest hoppgivande fenomen. Dessa kanaler lyser som starka stjärnor långt bortom västerlandets hämmade och syrefattiga behandling av världshistoriska händelser. Dialogerna, samtalen, monologerna, analyserna, kommentarerna, bildmaterialet, musiken, skämtandet, sorgen, allvaret, allt de frihetsälskande egyptierna gör idag är av prima klass. Men kommer det att räcka? De för sin kamp mot världens mäktigaste, mot penningmarknadens osynliga dirigenter, vapenindustriernas hemliga klubbar, de multinationella intressenas försvarare med sina lakejer på regeringars och mediars lönelistor och alla nyttiga idioter som går deras ärenden. Det enda jag kan garantera är att alla dessa mörka krafter idag nämns vid namn i egyptiska medier och pekas ut för folket... och att döma av revolutionen den 30 juni 2013 och dess snabba repris den 26 juli, som kom som en bekräftelse på att there is no way back, är de egyptier, som inte låtit sig hjärntvättas än, i klar

majoritet.

Må de inspirera andra...!

Hesham Bahari

Bokförläggare / Alhambra Förlag

Författare till "Ner med nästa president! Ungdomens revansch i arabvärlden" (Alhambra 2012)

Inlagd av Hesham Bahari i Folkresning, Egypten, Brödraskapet kl 05:45